

## **De moeder de vrouw**

We zijn allemaal geboren als vrouwen, maar geen vrouw is geboren met de wetenschap moeder te zijn.

Een vrouw is niet alleen biologisch vrouw te zijn in een transformatie door onze levensfasen heen.

Een vrouw zijn:

is een instinct bezitten,

is je emoties erg aanwezig te hebben,

is proberen zwakte in kracht te veranderen,

is een bron van inspiratie te zijn,

is om het meisje achter te laten en verantwoordelijkheid te nemen.

Een vrouw heeft het vermogen om een ander persoon het leven te schenken.

Lizbeth Villalobos