

Een Engel Een Moeder

Dit is een gesprek tussen God en de baby die gaat geboren worden. Het kind was klaar om in het leven te komen. Het kind was ongerust en vroeg aan God:

Kind: " Hoe kan ik als een baby naar aarde gaan en leven? "

God: " Maak je geen zorgen, ik heb één van mijn engelen voor jou gekozen. Ze zal voor je zeggen. "

Kind: " Ik ben hier gelukkig, zingend en lachend " "

God: " Ze zal voor je zingen, ze houdt van je om je gelukkig te voelen en te lachen. Je krijgt haar liefde. "

Kind: " Hoe praat ik met iedereen? Dat kan ik niet! " "

God: " Die engel zal de woorden in je oren zeggen en ze zal je leren praten. Ze helpt je praten en lopen. "

Kind: " Ik ben bang voor gevaar en mensen. Ik ken ze niet! " "

God: " Ze is altijd bij je en ze beschermt je tot haar leven geeft en sterft. "

Kind: " Maar ik mis u. "

God: " Ze spreekt altijd over mij en ze zal je leren hoe je met mij kan verbinden en hoe je contact met mij kan hebben. "

Kind zegt lachend: " vertel me de naam van je engel, graag! " "

God: " Je kunt haar **Moeder** noemen. "

Mahshid Alavi