

## Vol van liefde

De moeder, de vrouw....bestaat die tegenwoordig nog wel? Of komen we dan automatisch terecht bij de oudere generaties?

Nee hoor; ondanks de nogal ouderwetse zegswijze bestaan ze gelukkig nog.

Vrouwen die respect afdwingen door wie of hoe ze zijn.

Voor mij is dat Angelique Vierhout. Een vrouw met het hart op de juiste plaats, al heeft ze datzelfde hart ook duidelijk op de tong. In het verleden bracht haar dat nog wel eens in moeilijkheden, maar het heeft haar ook gebracht tot waar zij nu is.

Wat maakt Angelique voor mij nu zo bijzonder?

Al op 21 jarige leeftijd besloot zij samen met haar vriend pleegouder te worden van een meisje van 2,5 jaar oud. Dit meisje woonde al een jaar bij haar ouders en Angelique had een enorme klik met haar. Gelukkig haar vriend Roy ook.

De pleegzorg instantie was niet meteen enthousiast: te jong, nog thuis wonend, schoolgaand.

Zij wisten toen nog duidelijk niet wie zij voor zich hadden.

Snel werd er een huis gezocht, de voltijd opleiding werd omgezet naar een deeltijd opleiding en bij het kennismakingsgesprek met pleegzorg werd ook voor hen duidelijk dat dit niet zo maar een bevestiging was! Zij mochten dan ook deelnemen aan de training voor pleegzorg.

In september was alles geregeld en kwam Loveness bij hen wonen. Wat een geluk...Loveness boft niet alleen met hen als ouders, maar andersom boffen zij enorm met zo'n mooi, lief meisje.

Inmiddels is Angelique 22 jaar, afgelopen zomer getrouwd, doet HBO derde jaar pedagogiek, werkt in de zorg, wordt vrijwilliger bij het bijna-thuis-huis én is zij zwanger van haar tweede kindje.

Ja tweede, want hoeveel zij Loveness niet zelf gedragen en gebaard heeft, is zij voor haar toch echt haar "first born". De biologische moeder van het meisje benoemt het ook zo en dat zegt eigenlijk alles.

Ga er maar aan staan: alles te combineren zoals zij doet én dan nog tegen alle vooroordelen aanlopen.

Onbekenden zien haar als "tiernermoedertje" en bekenden vragen haar: „Waar begin je aan? Je bent nog zo jong. Je haalt de ellende van een ander in huis! Zou je niet liever carrière maken, reizen, genieten van het leven?"

Niet beseffend dat dit het is voor haar. Een leven met kinderen om zich heen.

"Eigen" kindjes, maar juist ook kindjes die zó hard een thuis en een groot, liefdevol hart nodig hebben.

Dit alles maakt haar voor mij de moeder, de vrouw en vol trots kan ik zeggen: die "moeder" is MIJN dochter!!

Tineke Heijnenman Nuenen