

TERUGBLIK '40 JAAR LIEDJES'

Het waren twee bijzondere, uitverkochte voorstellingen van Gerard van Maasakkers op 5 en 6 mei, georganiseerd door Cultuur Overdag in samenwerking met de beheerder van Het Klooster. Zijn veelkleurige liedjes en anekdotes brachten ontroering en uitbundigheid. Ze maakten blij, zorgden voor een gevoel van herkenning en saamhorigheid.

In de voorstelling '40 jaar liedjes' bracht Van Maasakkers een selectie uit zijn oeuvre van 160 liedjes in 40 jaar. Daarbij werd hij virtuoos begeleid door Mike Roelofs en de Vlaamse theatermaker, zanger en muzikant Frank Cools.

Het publiek was divers: familie, oud-buurtgenoten, een medewerker van het bedrijf van zijn vader, dorpsgenoten, heel veel fans (waaronder ook kinderen!). Ook kwamen ze niet alleen uit Nuenen, er waren zelfs bezoekers uit Alkmaar. Niet alleen het publiek genoot, ook Van Maasakkers zelf!

Nuenen houdt zich aanbevolen voor een volgend optreden.

Luister hoe de zaal meezong met Van Maasakkers:



In Rond de Linde een uitgebreid artikel over de voorstelling.
Klik hieronder op de link om het artikel te lezen.

https://cultuuroverdag.nl/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-09-Rond-de-Linde_Gerard-van-Maasakkers.jpg